

Goede middag,

Hier volgen weer wat foto's van afgelopen week;



We genieten enorm van dat mooie weer de afgelopen dagen!



Helaas heeft vrijwilliger Rinus afscheid genomen. Hij heeft veel voor ons betekend in en om de kas maar heeft toch besloten elders zijn kennis te gaan delen. We gaan hem missen.



Stoelen te kort? Stoelendans? Bij Mark en Annie weet je het nooit! Haha



Een pompoen! Ik dacht een meloen, want pompoenen komen toch pas in de herfst?! Hoe leuk dat we er al een hebben.



Een koninklijke groet van Desiree.



Er is gemaaid, dat moet altijd even bekeken worden.

Als u goed kijkt ziet u achter de bus, op de grond een soort zeil liggen. De bus reedt door het land, langs de kleine hooi baaltjes. De baaltjes gingen op het zeil en werden zo gemakkelijk verzameld.



En al die kleine baaltjes zijn niet alleen goed voer maar ook een lekker bankje.







Maar het is ook een hele leuke speelplek voor jong en oud! Cecilia wilde de tunnel ook wel even uit proberen.



Het gemaaide land lag deze keer dicht bij de kantine tuin, aan de overkant van de sloot.



Monique aait even de paarden tijdens haar wandelingetje over het erf.



Er wordt nog steeds hard gewerkt aan het nieuwe kippenhok!



Maar er wordt ook veel gevaren met dit mooie weer.



En het werk in de werkplaats gaat ook gewoon door.



Deze schoonheid heet Liz. Ze is een beetje ziek en haar baasje is op vakantie, dat is voor beide moeilijk! Daarom krijgt ze extra aaitjes van iedereen.

En met deze grappige foto (ze heeft nog gevoel voor humor, dat komt wel goed met die pony!) sluit ik dit verslag weer af.

Alvast een fijn weekend allemaal!