

Goedenavond,



Johan is klaar voor een spelletje! (of is hij blij omdat hij gewonnen heeft? Dat kan ook natuurlijk..)



De administratie is nooit klaar, maar kan voor een deel wel gezellig gedaan worden in de kantine!



Er worden gezellig kerstkaarten gemaakt.



Mark is begonnen met het metselen van de nieuwe fietsenschuur.



En dat deed hij natuurlijk niet alleen.



Desiree is ook lekker bezig.



Frank gooit het oude hooi in de koeien stal.



Gerda veegt de boel weer even netjes aan voordat Mark de nieuwe balen binnen zet met de shovel.





Simone is goed bezig met de houtbrander!



Mark wilde graag eieren met spek! Inez was zo lief om deze te bakken vandaag. Helaas voor Mark was hij er zelf niet bij! Maar het ziet er wel lekker uit.



Omdat het vandaag 5 december is gingen we sint-spellen doen. Hier is Willemien aan het 'wortel werpen'.



Er werden ook pakjes gestapeld. Wie kon de hoogste stapel maken?



Hans deed ook een poging.



Piet Piet deed ook een poging.



Paul genoot zo te zien al van alles om hem heen.



Nog meer pakjes om te stapelen!





Een gezellige spelletjes boel in de kantine.



Een potje sjoelen is altijd leuk.



Iedereen kan mee doen, zittend of staand dat maakt niets uit. Daar gaan we voor. En Ben gaat hier voor de winst denk ik!



De dames genieten van hun broodje en ei.



Maar ook de heren houden er van.



De kalveren, die dus uit hun stal ontsnappen, hadden het hek van de geiten omgeduwd. Nu waren de geiten dus ook ontsnapt. De kalfjes wilden zeker nog meer dieren om mee te spelen. Wat een grap!



De kalkoenen hebben een nieuw onderkomen, in een deel van de kippen ren. Ook de kipjes die los liepen over het erf scharrelen nu gezellig bij de kalkoenen.



Wel jammer dat het nep cadeautjes waren.. Wel een mooie stapel!





Piet verstopt zich voor de foto, maar Mark gaat gewoon lekker door met metselen.



Gangster Dries met zijn nieuwe look!



Met dit mooie plaatje sluit ik het verslag af. Ben is even lekker bij de kippen gaan zitten en dat vinden zowel Ben als de kippen heel gezellig!

Fijn weekend allemaal! En schrik niet als u vandaag of morgen gerommel op het dak hoort, dan zou het zomaar de Sint met zijn pieten kunnen zijn..