

Goedemiddag,

Hier onder weer wat mooie foto's van afgelopen dagen op de boerderij;



Gré en Willemien gingen aan de wandel, even schaapjes kijken.



Er zou een hele grote vrachtwagen komen om stro te brengen. Die boom moest dus helaas weg, anders kan de vrachtwagen er niet langs.



Daar draait Mark zijn hand niet voor om dus hop, boom om!

Natuurlijk bleek daarna dat de vrachtwagen het erf sowieso niet op kwam. Nouja, we hebben nu in ieder geval stro. En brandhout! Haha



In de kas groeide nog een mega pompoen!



Daar werd vandaag soep van gemaakt. Eerst mocht iedereen even voelen en raden hoe zwaar hij was. Dat bleek 7 kg, Monique had dat als enige goed geraden!



Toen dus aan Merel de nog best lastige taak de pompoen te slachten.



Maar natuurlijk lukte het haar!



Mooi he, zo de dwarsdoorsnede.



De dames waren lekker bezig want zelfs even bij de geiten gekeken.



Annemarie kwam als verassing weer eens langs om iets leuks te maken met de dames.



Daar kwamen een hoop knopen bij kijken.



Work in progres.



Tadaa! Leuke kaartjes met sneeuwpopjes.



Chantal is ook graag creatief bezig.



En even bij de paarden kijken, Rona verteld het een en ander.



En zoals altijd is Bram in de buurt van Rona.



Annelies had nog een appeltaart over! (hoe kan dat nou?) Dus daar mochten wij van profiteren!
Lekker hoor



Deze mooie bordjes zijn gemaakt en worden binnenkort bij het rustpunt voor aan de weg gehangen.



Wauw, zo is die muts nog mooier!



Ik denk dat hij in een vorig leven een knuffelbeertje was, hihi.



Wat kan de herfst toch mooi zijn.



Ook al is deze foto super gemaakt, ik kan niet zeggen dat een kalkoen ook zo mooi is! Haha



Kruiden halen voor in de soep.



Al die verse ingrediënten, dat kan toch alleen maar lekker worden?



Pompoen blokjes.



Uitje snipperen.



Pompoen schil.

En in het midden van de tafel staat nog een mooi aangekleed bakje met sier pompoenen. En zulke bakjes staan door de hele kantine, heel gezellig!



Frank is even verhuisd met zijn bankje.



Wat zou hij wegen?



Kijk eens wat een spierballen.



Moeilijk hoor, schatten hoeveel iets weegt.



Het lijkt wel of ze er mee gaat gooien! (ik hoop het niet)



Winnaar Monique met de mega pompoen.



Even concentreren..



Ziet er ontspannen uit, met zo'n pompoen op schoot.



Ook even proberen.



Willemien probeert het ook nog even.



Afgelopen dinsdag was de boerderij gesloten vanwege ons team building uitje. We hebben ons in een ware expeditie Robinson uitgeleefd op het strand van Wijk aan Zee! Daar mochten we in 2 teams onder andere een katapult maken om zo ver mogelijk te schieten, een code kraken om hiermee een "vuurmaker" te bemachtigen om een vuurtje te stoken en een toren te bouwen van bamboe stokken.

Het was een super leuk uitje en een geslaagde dag!

Hiermee sluit ik dit verslag weer af, tot de volgende keer!