

Goedemiddag,

Hier onder de foto's van afgelopen dagen;



Het begint echt al wat te worden met die kippen van ons!



Even geprobeerd, ze zijn nog lekker ook!



Er wordt nog steeds gewerkt aan het fietsenschuurtje.



Hier wordt beton gemaakt voor de fundering.





En ondertussen wordt er ook lekker gewerkt in de werkplaats.



Soms is het kouder dan je denkt, daarom hebben wij altijd extra kleding te leen! (net als mutsen, sjaals, handschoenen..) Hier Dries in de mooie "Brain Wash" jas.



Monique hielp vandaag met het scheren van Jupi.





Vrijdag ochtend vroeg kwam de beton wagen.



Het beton wordt gestort maar moet dan ook nog goed verdeeld worden. Dat is nog een flinke klus!



De chauffeur maakt alles weer keurig schoon voor hij naar huis gaat.



Tadaa! Een mooie nieuwe vloer voor de fietsenschuur.



Even lekker bij de paarden kijken.



Morgen komt de sint weer aan in Nederland! Daarom is de kantine alvast gezellig versierd.



De schoorsteen bleek een prima grabbelton, haha



Je vindt de kippen overal, zo ook boven op een bergje riet.





Frank aan 'zijn' maikorf.



Altijd lekker, even rustig in de luie stoel.



Nog meer paardjes.



Een leuke foto van de konijntjes.



Als u goed kijkt ziet u een musje op de rand van het voerbakje. Het zouden er zelfs 2 zijn! Misschien zit nummer 2 iets meer naar rechts op de grond?

Met dit leuke zoekplaatje sluit ik dit verslag weer af. Tot volgende week!