

Goedenavond,

Hier weer wat foto's van afgelopen week;



Deze week is de cavia verhuisd.



Joop is lekker aan het schilderen, heerlijk kleurtje vind ik!



Simone werkt aan project Grutto.



Frank lekker buiten aan het klussen (dat zou zomaar vorige week geweest kunnen zijn)



Paul en Gerda bezig in de moestuin.





De twee dames op zoek naar lekkere hapjes.



Zwarte bessen plukken voor in de jam!

Wat ik dan toch wel bijzonder vind is dat ze in de jam erg lekker zijn, samen met andere vruchten.

Maar als je zo een zwarte bes eet is dat toch een partijtje vies! (niet te verwarren met blauwe bessen, die zijn dan weer wel erg lekker)





Zie hier; de eerste meloen in de groei!



Aalbessen plukken, ook voor de jam. (en tussendoor even proeven natuurlijk!)



Zo te zien een goede oogst! Wat een mooi gezicht zo zeg.



Kraaltjes rijgen.



Jam wordt gemaakt met gelei suiker, ipv gewone suiker.



Goed roeren, het hoeft maar kort te koken.



Even lekker van het zonnetje genieten.



Kiekeboe!





Hans en Piet kijken van achter stal de kantine in.



Het zijn toch net fotomodellen, vindt u ook niet?



Nogmaals de cavia in zijn nieuwe onderkomen. Als u goed kijkt ziet u hem in het midden van de foto uit het huisje komen.



Onze Johan is altijd blij! En dat brengt anderen ook weer een lach op het gezicht.



Het nieuwe kippenhok wordt in elkaar gezet!



Oud brood voeren.



Zo'n nieuw project als het kippenhok trekt altijd wel een paar kijkers.



Hier nog even een stapje terug, dit is de ondergrond voor het hok.





Even uitpuffen en genieten van je werk.



Rona in actie bij het nieuwe cavia paleis.



Bram weet Bob overal te vinden.



En dan ineens staat er al (bijna) een heel hok! Goedgekeurd door Monique.



Ook Ed is blij met dit mooie hok.

Wat heerlijk toch weer al die blije gezichten!

Laat u niet van de wijs brengen door al die wind dit weekend maar geniet lekker binnen van al dat 'natuurgeweld'. Uiteindelijk wordt het echt weer mooier weer!

Fijn weekend.